

‘We houden van een feestje, maar op het water is er strijd’



▲ De Schone Waardin uit Vlissingen gaat als eerste over de finish, maar wint niet. FOTO MARCELLE DAVIDSE

De traditionele Veerse Meer Sloepenrace in Kortgene maakte zaterdag eenmalig plaats voor een jubileumrace van de jarige landelijke sloeproei-federatie.

Rob Paardekam

Kortgene

Sloeproeien is meer dan alleen zo hard mogelijk tekeer gaan met de riemen. Er komt ook finesse bij kijken. Martijn Leduc wijst zaterdagmiddag vanuit een meevarende speedboot naar één van de sloepen op het Veerse Meer. „Kijk, die mannen hebben een beduidend betere techniek dan de roeiers daar.”

Op het Veerse Meer is een bijzondere wedstrijd bezig. De traditionele Veerse Meer Sloepenrace heeft eenmalig plaatsgemaakt

voor een jubileumrace van de Federatie Sloeproeien Nederland, die 25 jaar bestaat. „Wij zijn gevraagd om gastheer te zijn van deze wedstrijd”, zegt voorzitter Marc Beerens van het organiserende team De Wilde Mossels. Zittend op één van de jachten geniet hij van de wedstrijd. „Tegen zo’n verzoek zeg je natuurlijk geen nee.

Dat je voor zoiets gevraagd wordt, betekent dat je goed bezig bent, dus we zijn er best trots op.”

Door in te stemmen met het organiseren van de race, hebben De Wilde Mossels zich wel heel wat op de hals gehaald. Met een kleine

honderd sloepen, uit heel het land, is er een pak meer deelnemers dan tijdens de normale Veerse Meer Sloepenrace. „En dan hebben we vanavond ook nog een barbecue voor negenhonderd man”, zegt Beerens. „Normaal gesproken beginnen we in januari met de voorbereiding van de race, deze keer zijn we in november al bij elkaar gekomen.”

Op het water zijn de sloepen met de mannen - de dames zijn later op de middag aan de beurt - in een hevige strijd verwickeld. Sloeproeien is een serieuze bezigheid. „We houden van een feestje, maar op het water is het echt een

wedstrijd, hoor”, zegt Martijn Leduc, die vanuit de speedboot een oogje in het zeil houdt. Volgens hem is sloeproeien een zware sport. De inwoner van Noord-Beveland kan het weten, want hij

pende kilometers, komt sloep De Schone Waardin uit Vlissingen onder luid gejuich als eerste over de finish bij camping De Paardenkreek. Daarmee is niet gezegd dat ze ook de winnaars zijn. Om te beginnen zijn niet alle sloepen gelijk vertrokken en bovendien wordt in het sloeproeien gewerkt met sleepwaarden. Elke boot heeft zo’n waarde. De ene is immers veel zwaarder dan de andere. Met die sleepwaarden worden de uitslagen omgerekend naar het geleverde vermogen per roeier.

De mannen van De Schone Waardin eindigen uiteindelijk op de 31ste plaats. De winst is voor de sloep Orkaan uit Muiden. Later in de middag pakt sloep Lytse Bear uit Joure de zege bij de dames. De arbeid is verricht, de sloepen worden met grote kranen uit het water getakeld. Maar het blijft nog lang gezellig in Kortgene.



We zijn er trots op dat we gevraagd zijn deze wedstrijd te organiseren

— Marc Beerens, De Wilde Mossels

heeft het zelf ook gedaan. Een kleine anderhalf uur nadat het eerste team vanuit Kortgene is vertrokken voor de veertien slo-